

Uitnodiging

IFTAR-MAALTIJD

Vrijdag 08 Juni Wijkcentrum Rijkerswoerd
Zaterdag 09 Juni Jongerencentrum Madser
Zondag 10 Juni Wijkvereniging 'De Oostelaar'

27.00 inloop

Adressen

Wijkcentrum Rijkerswoerd:
De Pas 44, Arnhem

Jongerencentrum Madser:
Burgemeester Matsersingel 10, Arnhem

Wijkvereniging 'De Oostelaar':
Randweg 2, Arnhem



Beste buurtbewoners,

Wij nodigen alle buurtbewoners (moslim en niet-moslim) van Vredenburg, Kronenburg, Rijkerswoerd en de Laar van harte uit op onze Ramadan iftar-maaltijd.

“Omdat ramadan een maand is van bezinning, saamhorigheid en ontmoeting hebben we voor deze maand een speciale avond georganiseerd voor onze buurt. Tijdens de maand ramadan wordt iedere avond bij zonsondergang de vasten verbroken met de iftar, het avondmaal. Het Ramadan diner is een mooie gelegenheid om mensen bij elkaar te brengen en te praten over wat hen bezighoudt.

Veel mensen maken zich zorgen over de ontwikkelingen in de samenleving, de verharding in het politieke debat, de verdeeldheid tussen arm en rijk, jong en oud en helaas ook steeds vaker tussen moslims en niet-moslims. Dit kille klimaat staat vredig samenleven in de weg. Door deze angsten keren vele mensen zich tegen de samenleving. Dat moet anders! Daarom willen we tijdens het Ramadan een iftar-maaltijd delen met onze burens om over deze issues te praten. Wij zullen niet alleen ons limiteren tot het negatieve van de ontwikkelingen, maar ook stil staan over wat wel goed gaat in onze samenleving.

In verband met de voorbereiding stellen wij het zeer op prijs als u voor 06 juni aangeeft met hoeveel personen u aanwezig zult zijn. U kunt zich aanmelden via iftarwijkcentrum@gmail.com

*. de iftar-maaltijd is geheel kosteloos. Aanmelden is verplicht!

Programma:

21:00 Inloop

22:00 Iftar-maaltijd

23:30 Einde programma

Mede mogelijk gemaakt door



Leefbaarheids-
alliantie
Gelderland



rijnstad

